

Historische canon Regiment Limburgse Jagers

SFIR (Irak)

Op 20 maart 2003 begonnen de Verenigde Staten, samen met een aantal bondgenoten, een oorlog tegen Irak. Het Iraakse leger was vlug overwonnen. De dictatuur van Saddam Hussein kwam snel ten val. Toen begon het echte werk. Irak verkeerde in chaos. De *Coalition Provisional Authority* (CPA) nam tijdelijk het bestuur over het land op zich. De CPA kreeg steun van een troepenmacht, waarvoor verschillende landen eenheden inzette. Zo ook Nederland, dat met de *Stabilization Force Iraq* (SFIR), een bijdrage leverde.

Het Nederlandse detachement werd gelegerd op drie locaties in de provincie Al Muthanna. Die provincie lijkt in niets op Nederland. Geen sappige polders of heidegrond, maar een grote zandbak – en een warme ook.



De derde rotatie (SFIR-3) werd gecommandeerd door 42 BLJ. Alleen de C-compagnie kwam niet mee, want die was nog actief bij SFOR-15 in Bosnië-Herzegovina. Het bataljon werd aangevuld met een compagnie van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment van Heutsz. Deze 42(NL)Battlegroup stond onder bevel van luitenant-kolonel R.H. van Harskamp. Hij nam op 15 maart 2004 het commando over van luitenant-kolonel R.G. Oppelaar, de commandant van het versterkte 2e Mariniersbataljon.

De Nederlandse militairen voerden drie taken uit. Ze moesten de lokale Irakezen assisteren bij de opbouw van hun provincie. Ze ondersteunden de opleiding van de politie, het leger en de Border Police (grenspolitie). En uiteraard waren ze verantwoordelijk voor de veiligheid in de provincie.

Aanvankelijk was het in Al Muthanna vrij rustig, maar SFIR-3 kreeg te maken met een toenemende onrust in het gebied. Vooral onder het sjiietische deel van de bevolking. Er waren schietincidenten en mortieraanvallen, ook direct gericht tegen de Nederlandse battlegroup. Hierdoor werd het bataljon gedwongen tot robuuster optreden.

42(NL)Battlegroup deed goed werk. Niet voor niets sprak luitenant-kolonel Van Harskamp na de uitzending nog regelmatig vol trots over 'zijn' *battlegroup*.

Op 14 juli 2004 zat het er op voor de Limburgse Jagers. In Nederland wachtte een warm welkom en daarna een thuiskomen in Seedorf. En dan weer klaarstomen voor de volgende missie.